

Έπικοινωνία αγάπης με το Χαμόγελο του παιδιού

Μια όμορφη και γεμάτη συγκίνηση ανταλλαγή στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε μεταξύ του σταθμού μας και του «Χαμόγελο του Παιδιού». Με συμμετοχή των παιδιών μας και την ευγενική προσφορά σε «δέματα αγάπης» από τους γονείς για τις ανάγκες του «Χαμόγελο», το μήνυμα της προσφοράς μας γέμισε με χαμόγελο κι αισιοδοξία.

Μια επίσκεψη την επόμενη ημέρα από τον Φραγκίσκο και τη Δέσποινα, «βοηθούς του Άη-Βασίλη, παιδιά από το «Χαμόγελο», συνοδευόμενα από τη δασκάλα τους την κα Κατερίνα, αλλά και την κυρία Κατερίνα Καρόγιαννη, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, δική μας μαμά, μας έφερε ακόμα πιο κοντά. Η κυρία Καρόγιαννη μας πρόσφερε τρία χριστουγεννιάτικα παραμύθια κι η ώρα κύλησε ήρεμα κι αφηγηματικά. Παρέα με τον Ερρίκο, το μικρό ζωτικό και τους φίλους του, Μπισκοτένιο και Χιονάνθρωπο, στο πρώτο βιβλίο άρχισε το αφηγηματικό μας ταξίδι... στο δεύτερο βιβλίο, η Αλεπού κι οι φίλοι της βρίσκουν ύστερα από αναζήτηση το νόημα των εορτών στη φιλία και στην παρέα... Στο τρίτο μεγαλύτερο βιβλίο, ο Άη-Βασίλης τα κάνει «θάλασσα», καθώς ξεγελιέται από τον βοηθό αλληλογραφίας Ψιτ και στέλνει λάθος δώρα στα παιδιά. Όμως τα παιδιά μέσα από την αληθινή τους αγάπη τον συγχωρούν, δηλώνοντας παντοτινοί του φίλοι... και σιγά-σιγά αναδύεται ένα μήνυμα που ξεπερνά τα ασήμαντα και τις μικρότητες της καθημερινότητας κι αναδεικνύονται αξίες που συχνά ξεχνάμε... η ημέρα φιλιαναγνωσίας ήταν ίσως ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τις χριστουγεννιάτικες δράσεις στο σταθμό μας... ανοίγοντας την πόρτα μας σε νέες γνωριμίες κι εμπειρίες.

Ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το χαμόγελο που μας πρόσφεραν, για την γλυκιά τους παρουσία, για τη ζωντανή τους αφήγηση και για το «άνοιγμα» που έκαναν προς τα μικρότερα παιδιά μας! Επίσης ευχαριστούμε την δασκάλα των παιδιών του «Χαμόγελο» που συνόδευσε τα παιδιά, προσφέροντάς τους συναισθηματική ασφάλεια και παρότρυνση και την κα Καρόγιαννη για την όμορφη αφήγηση του δικού της βιβλίου!

«ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ»



























ΑΦΗΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ!











7^{ος} Βρεφομηπιακός Σταθμός

2023