

## Ξενάγηση στην πόλη μας

Γέμισε το λεωφορείο με γέλια και χαρά και ξεκινήσαμε την περιήγηση μας στον Βύρωνα. Τα παιδιά ενθουσιασμένα ανακαλούσαν μνήμες από την καθημερινότητα τους. Τα ερεθίσματα πολλά.

Στο καφενείο η Ε..... πίνει κρασιά και μπύρες με τον μπαμπά. Ο Γ..... ψωνίζει από τον Σκλαβενίτη ψωμί του τοστ με την γιαγιά, για να φάνε όλοι μαζί. Η Ι..... πάει στις κούνιες με την γιαγιά. Ο Γ..... παίρνει μπουγάτσα από τον Σάββα που είναι δίπλα στο σπίτι. Η Π.... τρώει γλυκά από τον φούρνο.

Στην αγορά του Βύρωνα τα ερεθίσματα ήταν πολλά. Τα παιδιά αναγνώρισαν στο μανάβικο τα αγαπημένα τους φρούτα. Παρατήρησαν τα πολλά χρώματα που έχουν τα λαχανικά. Η μεγάλη έκπληξη ήταν το ψαράδικο που όλα τα παιδιά θαύμασαν το μεγάλο ψάρι.

Στην συνέχεια του δρόμου μας, περάσαμε από το Δημαρχείο της πόλης μας, όπου τα παιδιά θυμήθηκαν τα πολλά φώτα που στολίζουν το Δημαρχείο τα Χριστούγεννα. Όλα τα παιδιά άρχισαν τότε να τραγουδούν τα τρίγωνα- κάλαντα. Από εκεί φτάσαμε στις κούνιες. Είδαμε κουτσουπιές και ένα όμορφο κυπαρίσσι με κυπαρισσόμηλα. Εντύπωση μας έκανε η τοιχογραφία μιας κοπέλας που κρατάει ένα λουλούδι. Αφού μπήκαμε ξανά στο σχολικό, φτάσαμε στην Δεξαμενή, στο πιο ψηλό σημείο του Βύρωνα. Η κατηφόρα μας οδήγησε στο Δάσος της Καισαριανής. Εκεί η Δ..... βλέποντας μια πινακίδα σχετικά με το δάσος και τις πυρκαγιές μας είπε: <<Μην πάτε από εκεί, θα καείτε. Είναι το δάσος>>.

Περάσαμε και από ένα εργοστάσιο γλυκών που φτιάχνει μαρμελάδες και ναι! Καλά ακούσατε, είναι στον Βύρωνα. Φτάνοντας πάλι στο σχολείο, η Α..... και η Κ... αναγνώρισαν το σχολείο που πάνε τα μεγάλα αδέρφια τους.

Μέσα σε τόση λίγη ώρα, τόσα πολλά ερεθίσματα στην γειτονιά που μεγαλώνουμε. Υπόσχεση να ξανά πάμε βόλτα για να ανακαλύψουμε και άλλες όμορφες γωνιές της πόλης μας.











**Οι παιδαγωγοί**  
Μπικά Πελαγία  
Αναστίογλου Τάνια  
Η φοιτήτρια  
Μουττάκι Λουίζα  
5<sup>ος</sup> Παιδικός Σταθμός Βύρωνα, 2023