

Μια «Guernica» γεμάτη χρώματα.

Αλήθεια πόσο εύκολο είναι να μιλήσεις στα παιδιά για τον πόλεμο και την ειρήνη; Δύο έννοιες τόσο αόριστες και δυσνόητες για αυτές τις ηλικίες. Και από την άλλη όταν έρχονται στον παιδικό σταθμό και φτιάχνουν με τα τουβλάκια όπλα και κάνουν πως παίζουν πόλεμο ή πως σκοτώνουν πουλάκια και γατάκια, τι πρέπει να κάνεις σαν παιδαγωγός; Τι θα τους πεις; Πώς να τους μιλήσεις για όλα τα δυσάρεστα και τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος στους ανθρώπους;

Με όλες αυτές τις σκέψεις και με αφορμή την εορτή της 28^η Οκτωβρίου ξεκινήσαμε δειλά δειλά να αφηγούμαστε το βιβλίο «Η βαλίτσα».



Στη συνέχεια, δραματοποιήσαμε την ιστορία του νάνου και του γίγαντα και μιλήσαμε για το πώς αισθάνεται οι δύο ήρωες, τι θα κάναμε εμείς στη θέση τους και βάλουμε το ερώτημα τι θα γινόταν αν ο γίγαντας έδωχνε τελικά τον νάνο απ' το σπίτι του. Κάπως έτσι φέραμε την ιστορία στο σήμερα. Δείξαμε φωτογραφίες με πόλεις βομβαρδισμένες, κτήρια γκρεμισμένα και νιώσαμε πόσο άσχημα και στενάχωρα είναι όταν συμβαίνουν αυτά. Είδαμε πίνακες ζωγραφικής που οι ζωγράφοι μέσα από τα έργα τους θέλησαν να μιλήσουν για αυτή τη στεναχώρια και τη θλίψη του πόλεμου.



Σταθήκαμε στην «*Guernica*» του Πικάσο. Διαβάσαμε για την ιστορία της σημαντικής αυτής πόλης της Ισπανίας και πώς από την χαρά και την ομορφιά πέρασε στην δυστυχία και τη λύπη. Παρατηρήσαμε τι βλέπουμε, τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος, αναρωτηθήκαμε γιατί δεν έχει άλλα χρώματα, απομονώσαμε ένα ένα τις μορφές και φανταστήκαμε τι μπορεί να σκέφτονται και πώς να αισθάνονται έτσι όπως στέκονται πάνω στον πίνακα.

- Είναι στενοχωρημένες.
- Φαίνονται κουρασμένες.
- Στέκονται όλη μέρα ακίνητες.
- Φωνάζουν και κλαίνε.
- Μάλλον θέλουν να ξεφύγουν.
- Κάτι τους τρομάζει.
- Αυτός ο ταύρος είναι πολύ κακός.

Είναι μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών.

Έτσι μια ιδέα ήταν να βοηθήσουμε τις μορφές του πίνακα να ξεφύγουν λίγο και να κάνουν ένα περίπατο και μια άλλη να δώσουμε χρώμα στις μορφές και να φτιάξουμε έναν νέο πίνακα με όμορφα ζωηρά χρώματα που θα συμβολίζουν την αγάπη και την ευτυχία.







« Έτσι και ο ταύρος δεν θα είναι πια κακός αλλά θα στέκεται χαρούμενος στο νέο του σπίτι...» όπως μας είπε ο Β.

Οργάνωση-επιμέλεια δράσης-κειμένου :

Αποστολάκου Πόπη

Πατηγιώτη Άρτεμις

Οκταποδά Σούλα