

Τι πιο όμορφο απ' το να φυτεύουν τα τόσο μικρά παιδιά, στην γειτονιά τους ένα δέντρο!!!



Τι πιο όμορφο απ' το να φυτεύουν τα τόσο μικρά παιδιά, στην γειτονιά τους ένα δέντρο. Πόσα πράγματα περικλείει αυτή η δράση. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα αστικό περιβάλλον το οποίο χρειάζεται να ανακαλύψουν την κάθε μικρή γωνιά, τον κάθε μικρό θησαυρό. Μπορεί αυτό να φαντάζει βουνό, όμως όλα αυτά μπορούν να γίνουν συνήθεια για τα παιδιά και να οικοδομήσουν μια οικολογική, περιβαλλοντική συνείδηση και να χτίσουν κοινωνικές σχέσεις μέσα στην πόλη. Να υιοθετήσουν το πάρκο, το δέντρο, το μικρό λουλούδι και μέσα από μικρές συλλογικότητες παιδιών, γονέων, κατοίκων, να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Να την κάνουν ομορφότερη!



Σας φαίνονται όλα αυτά ουτοπικά;;;Κι όμως η δικιά μας λεμονιά ανθίζει στον κήπο της σχολής χορού, Ισιδώρα Ντάνκαν.

Όμως η ιστορία μας αρχίζει κάπου τον Νοέμβρη. Κάναμε την πρώτη μας επίσκεψη στην σχολή και ανακαλύψαμε στον περίβολο της σχολής έναν θαυμάσιο χώρο πρασίνου στο αστικό ιστό του Βύρωνα. Η θέα εκπληκτική, ο Σαρωνικός απλώνεται μπροστά μας, η Ακρόπολη δεσπόζει στην πόλη και μια έντονη καλλιτεχνική αύρα αγκαλιάζει τον περιβάλλοντα χώρο με όλη την ιστορική του βαρύτητα. Η μεγάλη έκπληξη όμως είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο και άλλοι άνθρωποι της γειτονιάς, μετέτρεψαν με μεράκι τον άυλειο χώρο, σε περιβόλι, έτσι κι εμείς φυτέψαμε κουκιά και κόλιανδρο και δώσαμε μια υπόσχεση να φυτέψουμε την δικιά μας λεμονιά.



Κι έτσι έγινε, τον Μάρτη φυτέψαμε μια λεμονιά. Συναντήσαμε την κυρία Πηνελόπη και την κυρία Ελισάβετ που με περίσσια αγάπη φροντίζουν τον κήπο.

Η κυρία Ελισάβετ που όπως μας είπε, έχει εγγόνια σαν τα παιδιά της τάξης μας, μας είπε μια πολύ σοφή κουβέντα: "Όταν φυτεύω ένα λουλούδι, ένα δέντρο του τραγουδάω, του λέω λόγια αγάπης και κάθε πρωί πηγαίνω να δω τι κάνει!".

Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος τρόπος κοινωνικοποίησης των μικρών παιδιών. Μπορεί να χτίσει σχέσεις, να φέρει τον κόσμο πιο κοντά, να τον κάνει καλύτερο.

Και έτσι η λεμονιά μας έγινε το δέντρο της φιλίας μας. Και να πώς μπορεί να αλλάξει ο κόσμος..

Λιθαράκι, λιθαράκι..

Σποράκι Σποράκι..







Οι Παιδαγωγοί

Μπίκα Πελαγία

Γλυνού Ειρήνη

Αναστίογλου Τάνια