

# 7<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο

## Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21<sup>ο</sup> αιώνα



15-17 Απριλίου 2022

**‘ΙΔΕΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΒΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΥ’**

Άννα Στάση, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παιδαγωγικού Διεύθυνσης  
Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα, [annastasi15@gmail.com](mailto:annastasi15@gmail.com)

**Η ενεργός συμμετοχή των 'γονέων'** στην ζωή του Παιδικού Σταθμού, όταν φέρει και εμπλουτίζει το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα με πολιτισμό, αξίες, γνώση και ποιοτικές εκφράσεις, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αλληλεπίδρασης για όλη την ομάδα, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ζωντανό κλίμα εμπειριών, αναπτύσσει ξεχωριστούς δεσμούς επικοινωνίας και μπορεί να αποτελέσει έναν όμορφο διαχρονικά παραγωγικό πολιτιστικό θεσμό.

Τα ταλέντα, οι ιδιαίτερες γνώσεις, τα επαγγέλματα των γονέων ή οικείων προσώπων των παιδιών, όταν αξιοποιούνται αποτελούν μια εξαιρετική παιδαγωγική πρακτική.



Αυτό ήταν το σκεπτικό, η διάθεση και η φιλοσοφία της παιδαγωγικής ομάδας στον 1ο Δ.Π.Σ. Βύρωνα, με έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία των χώρων της προσχολικής αγωγής με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τους γονείς των παιδιών μας. Μέσα από τις προτάσεις και ιδέες που σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε από κοινού, είχαμε την χαρά να αποκομίσουμε ιδιαίτερα σημαντικές και όμορφες εμπειρίες όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Τόσο το περιεχόμενο όσο και η ατμόσφαιρα των δράσεων έφερε νέτες πολιτισμού και χαράς στον χώρο μας και οι δεσμοί επικοινωνίας με τους προσκεκλημένους μας αναπτύχθηκαν ταχύτατα σκορπίζοντας θετικά συναισθήματα και δημιουργώντας πλούσια ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση και ενασχόληση με τις ομάδες μας.

Η εξωστρέφεια και η αλληλεπίδραση με τους γονείς δημιουργεί πάντα μια ζωντανή γέφυρα επικοινωνίας, λειτουργεί συνεργατικά προς όφελος του παιδιού και αποδομεί συχνά φόβους και προκαταλήψεις για αυτή την συνύπαρξη και σύμπραξη. Τα ταλέντα, οι ιδιαίτερες γνώσεις, τα επαγγέλματα των γονέων ή οικείων προσώπων των παιδιών, εφόσον αξιοποιούνται, προσφέρουν πλούσια και δημιουργικά ερεθίσματα μεταφέροντας παράλληλα το σπουδαίο μήνυμα της πρωτότυπης αλλά και ουσιαστικά γόνιμης συνεργασίας μεταξύ όλων.

Μέσα στα δύο χρόνια που αναπτύσσονταν αυτοί οι δεσμοί και άνθισε η 'ιδέα', φιλοξενήθηκαν στον Παιδικό Σταθμό 'ξεχωριστοί' καλεσμένοι με τους οποίους μοιραστήκαμε απολαυστικές, δημιουργικές, ευφάνταστες και πρόσχαρες εμπειρίες πολιτισμού, ευαισθητοποίησης με την Τέχνη και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Ταυτόχρονα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βιώσουν με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από ένα μικρό ταξίδι εκπλήξεων... την καθημερινή 'ρουτίνα' τους στον Παιδικό Σταθμό.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ  
ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ !!!



Μαθητής της έκτης δημοτικού, συγγενής παιδιού μας με ιδιαίτερες δεξιότητες στο θέατρο σκιών, οργάνωσε και παρουσίασε στις ομάδες μας με ιδιαίτερο ζήλο και 'επαγγελματισμό' μια ολόκληρη παράσταση θεάτρου - σκιών Καραγκιόζη. Η ιστορία ήταν φτιαγμένη στα μέτρα της ομάδας, με πολλούς αυτοσχεδιασμούς και ζωντάνια ενώ το κλίμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε καλλιτέχνη και παιδιά ήταν άμεσο, ιδιαίτερα επικοινωνιακό και διαδραστικό.

Κι επειδή η γνώση μεταφέρεται... ο μικρός προσκεκλημένος μας δεν παρέλειψε να γνωρίσει στα παιδιά τις φιγούρες από το θέατρο σκιών και να πειραματιστούν μαζί στο πανί με το φως και την σκιά, πάντα με τις φιλικές οδηγίες και συμβουλές του.







# ‘ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΧΩΡΕΣ’

Επαγγελματίας δασκάλα χορού και μαμά μας, έδωσε απλόχερα την γνώση της και τον ζήλο της για να οργανώσουμε αυτά τα όμορφα μουσικά ταξίδια. Στόχος μας να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά για άλλους μουσικούς πολιτισμούς, να προσφέρουμε διαφορετικές εμπειρίες χορού, ευκαιρίες για ομαδικά κινητικά παιχνίδια και να αποκαλύψουμε την δύναμη και την αξία της τέχνης του χορού σε κάθε κοινωνία .

Έχοντας την πεποίθηση και εξελίσσοντας την ιδέα ότι ‘Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΩΝΕΙ’ και με την επιθυμία να ανοίξουμε λίγο τους μουσικούς μας ορίζοντες πέρα από τα οικεία ακούσματα, καταστρώσαμε ένα ευχάριστο και δημιουργικό σχέδιο. Αξιοποιήσαμε μουσικές, χορούς και τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο, ξεκινώντας με την ανεύρεση υλικού που θα κινητοποιούσε και θα ενέπνεε αυτό το ταξίδι μας.



Αναμφίβολα, η τεχνολογία βοήθησε ώστε να ξεκινήσουμε τη μικρή μας απολαυστική ενδεικτική έρευνα με εικόνες, βίντεο και υλικό που αναφέρονται σε όλη αυτή την υπέροχη ποικιλία.

Τα ψηφιακά μέσα, τα ακούσματα και η αισθητηριακή ποικιλία πληροφοριών άνοιξε δρόμους, ξεκλείδωσε την φαντασία και δημιούργησε πολύτιμα ερεθίσματα για διερεύνηση. Ανοιχτές ερωτήσεις και συζήτηση με τις ομάδες των παιδιών, εντυπώσεις, παρατηρήσεις αλλά και έμφαση στην διαφορετικότητα των μουσικών πολιτισμών κατέληξαν στην δημιουργία μουσικών δράσεων που αφορούσαν και έδιναν τον πρώτο λόγο στον χορό.

Και 'χορός' είναι 'έκφραση', είναι 'απελευθέρωση', είναι 'σχήματα', είναι 'χρώματα', είναι 'συναισθήματα' είναι 'ομάδα', είναι 'κίνηση', είναι... ψυχαγωγία και πολλά άλλα!!

Οι χώρες που διαλέξαμε για το μουσικό μας ταξίδι επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο τη διαφορετικότητα και ποικιλία ως προς τον ήχο, τα όργανα και την πρωτοτυπία τους. Έτσι δοκιμάσαμε ιρλανδικούς χορούς, ισπανικούς, χορούς των ινδιάνων, από την Κίνα και την Ιαπωνία, από την Λατινική Αμερική και φυσικά από τον τόπο μας την Ελλάδα!!

Το project αυτό ξεκίνησε με σκοπό να υλοποιηθεί σε ένα τμήμα. Η ανταπόκριση, όμως, των παιδιών μας οδήγησε στην διατμηματική συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων απογειώνοντας την αξία της διάδρασης και του ομαδικού πνεύματος.







# ΤΟ ΠΗΛΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Τι μπορεί να συμβεί όταν φέρει η προσκεκλημένη μας μητέρα ένα κομμάτι πηλό στον Σταθμό;

Να γεννηθούν όμορφες ιδέες και να οργανωθεί ένα πολύ δημιουργικό διαδραστικό project για την ομάδα!





# ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΠΙΝΙΑΤΑ

Αυτό ήταν το ερώτημα και η πρόκληση για να ξεκινήσει μια όμορφη ξενάγηση στον πολιτισμό του Μεξικού, τόπου καταγωγής της επόμενης προσκεκλημένης μας.

Βίντεο με ποικίλες, πλούσιες σε χρώμα εικόνες από το Μεξικό, μικρή 'έκθεση' με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα, παραδοσιακά ακούσματα, χοροί και ιδιαίτερες γεύσεις έδωσαν τόνο γιορτινό και ολοκλήρωσαν αυτό το ζεστό σμίξιμο πολιτισμών.





# ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΚΥΛΟ ΤΥΦΛΩΝ

Εκπαιδύτρια οδηγών σκύλων τυφλών, η καλεσμένη μητέρα μας και μας έδωσε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά αυτό το εξαιρετικά ικανό εκπαιδευμένο σκυλί με την σημαντική προσφορά σε τυφλούς συνανθρώπους μας. Λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά του σκύλου, μια μικρή ευαισθητοποίηση για την 'αναπηρία' των τυφλών και πολλά ζεστά βιωματικά μαθήματα και παιχνίδια με τον τετράποδο φίλο μας ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα συνεργασίας και οικειότητας μαζί του.

Η δραστηριότητα μας αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στο χώρο του Σταθμού αλλά συνεχίστηκε και τροφοδοτήθηκε και μέσα από τις επισκέψεις μας στον Υμηττό με 'τυχαία' συναπαντήματα με άλλους εκπαιδευμένους σκύλους...





# Ένα όχημα της Πυροσβεστικής στον Υμηττό.

Μπαμπάς μας Πυροσβέστης όχι μόνο έκανε ενημέρωση στα παιδιά, αλλά έφερε και πυροσβεστικό όχημα στον Υμηττό, προσφέροντας μια δυνατή και αξέχαστη εμπειρία σε όλους μας!!

Η πρόσκληση προέκυψε από το ενδιαφέρον των παιδιών για τα επαγγέλματα των γονέων και ειδικά για το επάγγελμα του Πυροσβέστη. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, παραστατική, βιωματική, προσαρμοσμένη στην περιέργεια και στις ερωτήσεις των παιδιών. Το παιχνίδι ρόλων της αντίστοιχης ειδικότητας μπήκε δυναμικά στην ομάδα. Η εμπειρία αυτή έδωσε πολλά ερεθίσματα για ενασχόληση σχετική με οικολογικά θέματα και ταυτόχρονα μετέφερε στα παιδιά αξίες, όπως ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και σεβασμό για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη ζωή, για την υγεία, για τον κύκλο της ζωής και άλλα που αναδύθηκαν και αξιοποιήθηκαν.



# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Λίγοι γονείς Μουσικοί, λίγα πραγματικά μουσικά όργανα, μια εξαιρετική φωνή επαγγελματία μουσικού, αρκετά παιδικά μουσικά όργανα, πολλές δυνατές φωνούλες, γνωστά και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ζεστή 'οικογενειακή' ατμόσφαιρα ήταν τα συστατικά επιτυχίας αυτού του ανταμώματος στον Σταθμό. Και η εμπειρία μας γέμισε με πλούσια συναισθήματα, με οικειότητα, με απλόχερα μουσικά μοιράσματα, με χαρά, μέσα πάντα στο Πνεύμα των Χριστουγέννων!!



Αξιολογώντας αυτή την ‘ανοιχτή επικοινωνιακά και βιωματικά διαδρομή’ θα μπορούσαμε με σιγουριά να την χαρακτηρίσουμε κερδοφόρο, ζωογόνο, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους. Οι προκλήσεις συνύπαρξης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με γονείς όταν γίνονται μέσα από κοινό ενδιαφέρον, όρεξη και όραμα δημιουργούν ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές πρακτικές και προοπτικές.

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτό ήταν σύσσωμοι οι παιδαγωγοί του 1ου Παιδικού Σταθμού Βύρωνα:

Σοφία Θεωδοροπούλου, Νίκη Πάγγου, Αντιγόνη Λαθουράκη, Μαρία Μπαρτσιλά, Σοφία Κουτσαβλή, Αλεξάνδρα Φυτάνογλου, Μαρούσα Φίκια, Κωνσταντίνα Μπακογεωργού, Θεοδώρα Κυρίτση, Κλεοπάτρα Κολλιού (2018-2019-2020)

**Μας τίμησαν με την παρουσία και συνεργασία τους οι :**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΟΥΡΗΣ: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ.

ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΤΣΗ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ, ΦΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ,ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ:ΠΗΛΟΣ,ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΡΑΟΛΑ ΜΕΝΔΕΖ: ΠΙΝΙΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ :ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

ΠΟΛΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ: ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ

**Οργάνωση –Επιμέλεια παρουσίασης: Άννα Στάση**

**Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.**