

Νοιάζομαι και αγαπάω τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα!!!

Μέσα από τα ζώα καλλιεργούνται στα παιδιά οι αξίες του ανθρωπισμού, της οικολογικής συνείδησης, της ηθικής ευθύνης, του αλτρουισμού και της ενσυναίσθησης. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη της συνύπαρξης ανθρώπων με κατοικίδια ζώα.. Ακόμα και το υπνοδωμάτιο ενός μικρού παιδιού, όπου εκεί επικρατούν τα λούτρινα ζώακια και τα φανταστικά πλάσματα των παραμυθιών, θα μας πείσει ότι περιτριγυρίζεται, έστω και σαν ιδέα, από τα ζώα.

Με αφορμή λοιπόν όλων εκείνων των θετικών στοιχείων που θα μας προσφέρει η γνώση για τα ζώα, «ανοίξαμε» αυτό το θέμα στην τάξη.



Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και διηγήσεις ιστοριών, εξηγήσαμε τις ανάγκες από τη στιγμή που γεννιούνται και μένουν κοντά στους ανθρώπους, τα δικαιώματά τους αλλά και το μέγεθος της ευθύνης που έχουν οι φροντιστές τους απέναντί τους. Επιπρόσθετα, μιλήσαμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν με τους ανθρώπους και τελικά διαπιστώσαμε πως οι ομοιότητες είναι περισσότερες. Και τα ζώα έχουν

συναίσθημα, νιώθουν αγάπη, πόνο, φόβο όπως και οι άνθρωποι, έχουν ανάγκες, πεινάνε, διψάνε, κρυώνουν όπως και οι άνθρωποι.

Ακούσαμε παραμύθι, παρακολουθήσαμε ταινία και είδαμε εικόνες από ζώακια που ζουν σε οικογένειες ή είναι αδέσποτα. Συζητήσαμε για τα σκυλάκια που έχουν εκπαιδευτεί ώστε να βοηθούν μεγάλους αλλά και μικρά παιδιά με αναπηρίες καθώς επίσης και για την αμείωτη αγάπη που τρέφει ένα ζώο για τον φροντιστή του ενώ εκείνο αρκείται μόνο στη λήψη τροφής και νερού. Τέλος μιλήσαμε για την συντροφιά που προσφέρουν τα ζώα αλλά και για το θέμα της αρρώστιας ή της απώλειας.





Μας επισκέφτηκαν στην τάξη δυο σκυλάκια της κυρίας Άννας και της Χριστιάννας...

και ένας παπαγάλος, του φίλου μας Γιάννη!



Τα παιδιά ξετρελάθηκαν.



Τα τάισαν...



τα πήγαν βόλτα στην αυλή ...



και έμαθαν τα πάντα γι αυτά.



Αμείωτο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό έδειξαν τα παιδιά και για τ' αδέσποτα ζώακια. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα σπιτάκι από κούτα και παίρνοντας μαζί μας τροφή και νερό βγήκαμε έξω να ταΐσουμε τις γάτες της γειτονιάς μας!



Η χαρά τους ήταν απεριόριστη. Ένωσαν πως συμβάλουν και εκείνα στην φροντίδα ζώων που έχουν ανάγκη αναπτύσσοντας έτσι την συναισθηματική τους νοημοσύνη.



Τέλος ζωγραφίσαμε τον αγαπημένο μας σκύλο και παίξαμε με αυτοσχέδιο πάζλ.



Με την βιωματική προσέγγιση του θέματος τα παιδιά καλλιέργησαν αξίες που είναι σημαντικές για τον χαρακτήρα τους και την ανάπτυξη τους. Ευχαριστούμε πολύ την Λούση και τη Λάουρα αλλά και τον Μπλου, το μικρό παπαγαλάκι, για την πολύτιμη επίσκεψή τους.

Επιμέλεια δράσης:

Οκταποδά Σούλα

Πατινώτη Άρτεμις

Αποστολάκου Καλλιόπη