

**Μια φορά ήταν τρεις φίλοι**, το ψαράκι, ο  
κροκόδειλος και ο βάτραχος που  
κολυμπούσαν και έκαναν βουτιές στη θάλασσα.

**1, 2, 3 και ...ΠΛΟΥΤΣ** φώναζαν χαρούμενοι!!!





Μια μέρα όμως το ψαράκι ήταν πολύ στεναχωρημένο.

Όταν βουτούσε στον βυθό, όλο κουτουλούσε σε κάποια εμπόδια και είχε γεμίσει παντού καρουμπαλάκια....

Ήταν ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. Το νερό της θάλασσας είχε αρχίσει να γίνεται βρώμικο.

Έτσι, αποφάσισε μαζί με τους φίλους του, να πάνε στα παιδάκια για να τούς βοηθήσουν να τη καθαρίσουν.

Αλλιώς θα αρρώσταιναν όλα τα ψαράκια.





● ○ REDMI NOTE 9  
∞ AI QUAD CAMERA





"Πρέπει να το πούμε και στους μεγάλους, για να μας βοηθήσουν", είπαν τα παιδάκια.

Έτσι, γέμισαν μπουκαλάκια με γαλάζιο νερό, έβαλαν ψαράκια και αφού τα βίδωσαν, τα κουνούσαν δυνατά. Τα ψαράκια, κουνιόντουσαν στα κύματα .Η κατασκευή τους έμοιαζε με τη θάλασσα.

Το έδωσαν λοιπόν στους γονείς

δίνοντας τους και ένα μήνυμα που ήταν γραμμένο και μέσα στο μπουκάλι τους.....













Τέλος τα παιδιά αποφάσισαν να πάνε να το πούνε σε πιο πολλούς ακόμα ανθρώπους. Επισκέφθηκαν λοιπόν το πάρκο της Ανάληψης και εκεί το ψαράκι 'φώναξε' το πρόβλημά του.



































Τα παιδάκια έδειξαν στο κόσμο πως να  
καθαρίζουν τη θάλασσα, δίνοντάς τους μια σακούλα με  
το μήνυμα 'ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ' αλλά και ένα  
ψαράκι με το μήνυμα... 'ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΘΑΛΑΣΣΑ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ'.





Θα τα καταφέρουν να σώσουν τη θάλασσα από τα σκουπίδια;

ΝΑΙ φώναξε το ψαράκι. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε!!!























ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ : ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΤΣΟΡΦΟΛΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ