

Εκδρομή στην Παιδική Χαρά!

Μπορεί να είμαστε ηλικιακά η μικρότερη ομάδα του Παιδικού σταθμού, όμως καταφέραμε να κάνουμε την επιθυμία μας πραγματικότητα: να πάμε κι εμείς μια ΕΚΔΡΟΜΗ με το σχολικό!! Προορισμός μας η Παιδική Χαρά στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Ένας πράσινος χώρος ,στην καρδιά της Άνοιξης και μια φιλική και ασφαλής προς τα παιδιά παιδική χαρά.

Αφού φτάσαμε και παίξαμε στη τσουλήθρα, στο μονόζυγο, καταφέραμε να ισορροπήσουμε πάνω σε κινούμενες βάσεις και ασχοληθήκαμε με ό, τι άλλο μπορεί ένα παιδί να φανταστεί, ετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού. Ο θησαυρός βέβαια, δεν ήταν πολύτιμα κοσμήματα και χρυσάφι, αλλά πολύχρωμα ψεύτικα αυγά, τα οποία στη συνέχεια κρύψαμε σε διάφορα σημεία της παιδικής χαράς. Με το ένα, με το δύο, με το τρία και το παιχνίδι ξεκίνησε! Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ, που το επαναλάβαμε και δεύτερη φορά!



Μετά το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού σειρά είχε ο χορός των πασχαλινών αυγών!

Κάναμε έναν κύκλο, πιάσαμε και τεντώσαμε με τα χέρια ένα ολοστρόγγυλο χρωματιστό πανί που έμοιαζε με αλεξιπτωτο. Ρίξαμε επάνω τα αυγά κι άρχισε ο χορός! Τα αυγά χοροπηδούσαν εδώ κι εκεί. Κάπου κάπου ξέφευγαν και δυο τρία αυγά από το πανί.. και όσο τα αυγά χοροπηδούσαν τόσο τα παιδιά γελούσαν!! Στο τέλος δεν έμεινε ούτε ένα αυγό. Πολλή κίνηση, πολλή ...αναζήτηση άρα και η κατάλληλη ώρα για κέρασμα. Μπισκότα, νερό και έτοιμοι με όρεξη για ζωγραφική. Ζωγραφίσαμε με μαρκαδόρους πάνω στην επιφάνεια χάρτινων φίλτρων από καφέ, ψεκάσαμε τις ζωγραφιές μας με νερό κι αυτές μεταμορφώθηκαν μαγικά! Η ώρα πέρασε και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το δρόμο της επιστροφής. Ελέγξαμε μήπως ξεχάσαμε..... κανένα χρωματιστό αυγό και αποχωρήσαμε. Πόσο όμορφα περάσαμε μικροί μεγάλοι και πόσο ωραία συνδυάστηκε το ελεύθερο παιγνίδι με τα μικρές οργανωμένες δημιουργικές δράσεις!!!







ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ

ΜΑΡΟΥΣΑ ΦΙΚΙΑ

1^{ος}-5^{ος} Δ.Π.Σ. ΒΥΡΩΝΑ.