

Με αφορμή τη δράση που πραγματοποιείται αυτόν τον μήνα (Μάιο) , στο Δήμο Βύρωνα , για να ανθίσει η βιβλιοφιλία και η φιλιαναγνωσία στα παιδιά, συμφωνήσαμε στη τάξη μας , να φτιάξουμε το δικό μας βιβλίο.

Ένα παραμύθι που θα επινοήσουμε βάζοντας ο καθένας λίγο λίγο την δικιά του ιδέα .

Ξεκινήσαμε βρίσκοντας ποια θα είναι η ηρωίδα της ιστορίας μας και σιγά σιγά ενώνοντας τις ιδέες των παιδιών δημιουργήθηκε το δικό μας παραμύθι .Για να μπορούν τα παιδιά να βλέπουν την ηρωίδα της ιστορίας χρησιμοποίησα μια κούκλα φτιαγμένη από εφημερίδες και χαρτοταινία.



Έπειτα, θελήσαμε αυτό το παραμύθι να πάρει την μορφή βιβλίου ώστε να υπάρχει μέσα στην τάξη μας για να μπορούμε να το διαβάζουμε όποτε θέλουμε αλλά και να το δανείζουμε σε όποιον θέλει.

Όμως για να μπορέσει να γίνει βιβλίο εκτός από το κείμενο, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και τις εικόνες του βιβλίου. Έτσι οι εικόνες του βιβλίου μας πήραν μορφή με την βοήθεια της τεχνικής του κολλάζ.





Αλλά και με τις ζωγραφιές των παιδιών



Και το βιβλίο μας είναι έτοιμο προς ανάγνωση



Η Μηλιά ήταν ένα όμορφο ξανθό κοριτσάκι που της άρεσε να φοράει πάντα στα μαλλιά της ένα τσιμπιδάκι με ένα μοβ φτερό . Για πολλά χρόνια έβλεπε από το παράθυρο του δωματίου της ,λίγο πιο μακριά από το σπίτι της και έπειτα από ένα καταπράσινο δρομάκι να ξεπροβάλλει ένα όμορφο παλάτι.

Πάντα ήθελε να δει από κοντά πως είναι αυτό το παλάτι ώσπου μια μέρα ξεκίνησε διστακτικά και πήγε . Όταν έφτασε στο παλάτι προς μεγάλη της έκπληξη βρήκε τον βασιλιά να την περιμένει απ' έξω.

-Καλημέρα κοριτσάκι ,σε είδα που ερχόσουν και ήρθα να σε καλωσορίσω.

-Καλημέρα είμαι η Μηλιά.

-Ποτέ κανένα παιδάκι δεν έχει έρθει στο παλάτι μου και χάρηκα πολύ όταν σε είδα.Όλο μεγάλοι άνθρωποι έρχονται και μου ζητούν μόνο χάρες,λεφτά,φαγητό ,κοσμήματα,πράγματα...αλλά για σένα Μηλιά έχω μια έκπληξη ,θες να έρθεις μέσα στο παλάτι να δεις μια παιδική χαρά που έχω φτιάξει?

Η Μηλιά συμφώνησε και μαζί με τον βασιλιά πήγαν στην παιδική χαρά στην οποία υπήρχε μόνο μια κούνια.

-Μα μόνο μια κούνια έχει αυτή η παιδική χαρά; απόρησε η Μηλιά.

-Ναι μόνο μια κούνια αλλά είναι μαγική κούνια!! Ανέβα ,κλείσε τα μάτια σου και ονειρέψου ένα μέρος που θα ήθελες να πας και η κούνια θα σε πάει αμέσως !

Η Μηλιά έκλεισε τα μάτια της και βρέθηκε σε έναν κήπο γεμάτο όμορφες κατακόκκινες φράουλες !

Πεταλούδες πολύχρωμες πετούσαν πάνω από τον κήπο και η Μηλιά , της οποίας άρεσαν πολύ όλα τα φρούτα, έτρεξε να κόψει μια φράουλα να φάει !

Όμως αυτές οι φράουλες είχαν κάτι το ιδιαίτερο ,όταν τις έβαζες στο στόμα σου άλλαζαν γεύσεις ,γινόντουσαν κάθε φορά διαφορετικό φρούτο .Τη μια γινόντουσαν μήλο, μετά αχλάδι,βερίκοκο,ρόδι, σύκο ,κεράσι ,σταφύλι ! Αυτές οι φράουλες ήταν πραγματικά απολαυστικές ,σκέφτηκε η Μηλιά και όταν άνοιξε τα μάτια της βρέθηκε πάλι στο παλάτι.

Ευχαριστώ πολύ βασιλιά, αυτό το ταξίδι με την μαγική κούνια ήταν πολύ όμορφο και πολύ γευστικό, είπε η Μηλιά.

-Αφού λοιπόν πέρασες καλά ,όποτε σου ξαναεπιτρέψει η μαμά σου να έρθεις στο παλάτι, θα σε περιμένω με μεγάλη χαρά για να κάνουμε ακόμα ένα ονειρεμένο ταξίδι !

Η Μηλιά είχε μεγάλη αγωνία και κάθε μέρα παρακαλούσε την μαμά της να της επιτρέψει να ξαναπάει στο παλάτι. Εκείνη η μέρα δεν άργησε και η Μηλιά ξαναεπισκέφτηκε το παλάτι.

Ο βασιλιάς χάρηκε πολύ όταν είδε την Μηλιά .Η Μηλιά γεμάτη ανυπομονησία του ζήτησε να ξαναπάνε στην μαγική κούνια για να ξεκινήσει το δεύτερο της ταξίδι !! Αυτή τη φορά ήξερε πολύ καλά ποιο μέρος θα ήθελε να επισκεφτεί !

Στην Μηλιά άρεσαν πολύ οι δεινόσαυροι που έβλεπε στα βιβλία και την εντυπωσίαζαν οι ιστορίες που άκουγε για αυτούς, έτσι αυτή τη φορά, έκλεισε τα μάτια της όταν ήταν στην μαγική κούνια και βρέθηκε σε μια ζούγκλα.

Μεταφέρθηκε σε μια παλιά εποχή, τότε που ζούσαν οι δεινόσαυροι και η ζούγκλα ήταν γεμάτη από αυτούς, μικρούς και μεγάλους.

Η Μηλιά, χωρίς να διστάσει γιατί ήξερε ότι αυτοί οι δεινόσαυροι ήταν καλοί και δε θα την πείραζαν , τους πλησίασε και μπόρεσε να τους παρατηρήσει από κοντά.

Όταν τέλειωσε και το δεύτερο της "ταξίδι", επέστρεψε σπίτι της, έπεσε στο κρεβάτι της να ξεκουραστεί και δε μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τους δεινόσαυρους ,ήταν πολύ μεγάλοι και εντυπωσιακοί !

Όμως δε μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται και κάτι άλλο. Επηρεασμένη από τα παραμύθια που της διάβαζε η μαμά της , ήθελε πάρα πολύ να δει μια γοργόνα και αυτή η κούνια ήταν η μοναδική της ευκαιρία για να μπορέσει να το πραγματοποιήσει .Έτσι παρακάλεσε την μητέρα της να την αφήσει να επισκεφτεί το παλάτι για μια τελευταία φορά.

Την άλλη μέρα ,μόλις ξημέρωσε έτρεξε κατενθουσιασμένη στο παλάτι και κάθισε στην κούνια !!

Γύρω από την κούνια είχαν φυτρώσει παντού όμορφα λουλουδάκια !!

Η Μηλιά έκλεισε τα μάτια της και ξαφνικά βρέθηκε σε μια θάλασσα γεμάτη με όλων των ειδών τα ψάρια και ανάμεσα στα ψάρια μια γοργόνα με μια πανέμορφη ουρά!!

Η Μηλιά βρήκε το θάρρος και παρακάλεσε την γοργόνα να της επιτρέψει να βάλει για λίγο την ουρά της.

-“Η ουρά μου δεν είναι σαν μια φούστα που μπαίνει και βγαίνει” της εξήγησε η γοργόνα, αλλά αφού το θες τόσο πολύ με ένα μαγικό που θα κάνω μπορείς να την έχεις για δυο μόνο λεπτά.

-Τι λες θες?

-Φυσικά και θέλω ,είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο η Μηλιά!

Και για δύο λεπτά , έκανε ακόμα ένα όνειρο της πραγματικότητα, κολυπούσε ανάμεσα στα άλλα ψάρια με την πανέμορφη ουρά της γοργόνας !! Ήταν και εκείνη μια γοργόνα !!

Η Μηλιά ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον βασιλιά που την άφησε να χρησιμοποιήσει την μαγική του κούνια και του υποσχέθηκε ότι δε θα ξεχάσει ποτέ το πόσο ωραία πέρασε σε αυτά τα 3 της ταξίδια!

Και πράγματι , η Μηλιά κάθε βράδυ έβλεπε στον ύπνο της όλα τα όμορφα μέρη που επισκέφτηκε με την μαγική κούνια και ήταν σαν να ξαναζούσε τα ταξίδια από την αρχή !

Κουτσαβλή Σοφία
Αποστολάκη Γωγώ

